

Håkan Jaldén berättar.

Håkan Jaldén berättar om sin gård:

Historien om "oss" i Leksand börjar egentligen på 20-talet. Min svärfars moster, Hanna Flodqvist (1881-1941), på telegrafan i Leksand, och boende på Åkerövägen, tog emot sina systersöner Gunnar, Kurt och Gösta Winkler om somrarna. Hannas syster (pojknas mor) hette Inez Winkler. När Hanna Flodqvist avled 1941 ville två av pojkarna, Gunnar och Gösta fortsätta att vara i Leksand om somrarna. Ett stycke mark hyrdes av Erik Lång och Stålbogs och ett härbre hittades i Gagnef som uppfördes på den hyrda marken. Platsen blev längst ner vid vattnet för att inte inkräkta på jordbruket på Sjöåkern. På 60-talet köptes marken fri av Gunnar och Gösta.

1968 brann härbret ner (troligen på grund av att någon satt på trappan och rökte när huset var tomt), och efter två års förhandlingar om placering och utseendet av nya huset byggdes det nuvarande upp i ett plan och exakt lika många kvadratmeter som summan av de två planen från härbret, och på samma plats som härbret stod. Huset delades nu av de två bröderna med familjer. Jag hade nu träffat Gunnars enda dotter Inez 1969 och blev mycket intresserad av både hus och byn Åkerö. 1977 avled Gunnar och min fru ärvde ena halvan. Den andra brodern Gösta bodde i Köpenhamn. Trots att vi hade intresse i andra sommarställen har vi alltid tyckt att Sjöåkersstugan varit nummer 1, då vi bodde i Gävle och den nya stugan var vinterbonad så vi kunde vara där även vintertid. När våra barn var skolbarn brukade vi fira sportlovet i stugan, och på slutet har vi även firat jul där. Vi fick hjälp med plogning av Hasse Nääs i Kråkbodarna som då brukade grannåkrarna, och de senaste åren av Göran Mattsson. Numera bor vi i Enköping, (eftersom jag var officer och tvingades flytta när I14 i Gävle lades ner 1993).

(En liten lustig detalj. När jag flyttade till Enköping blev jag närmaste granne med en Åkerökulla, Annika Larsson f. Lange och uppvuxen i gula huset bakom Shell.!!! Både hennes make Bertil Larsson och jag är hängivna Leksandssupportrar.)

Gösta Winkler avled 2003, så den halvan ägs nu av enda dottern Anne Pourchasse-Winkler, gift och bosatt i Bretagne i Frankrike.



Hanna Flodqvist 1881-1941



Gunnar Winkler (1909-1977). Bild från c:a 1917 tagen utanför Hanna Flodqvists hus.

En bild av vårt hus från c:a 1955. Det här bre som brann 1968 och ersattes av vårt nuvarande hus 1970. Flickan på bilden är min fru Inez.



2 maj 2005 Håkan Jaldén